

## Van de redactie . . .

### Allerzielen

En al weer is er een nieuw nummer klaar van ons parochieblad, het St. Stephanusvuur. De tijd vliegt: van het begin van het seizoen na de zomer zijn de dagen nu al duidelijk korter geworden en komen we aan in het mooie kleurrijke seizoen van de herfst. Ook in een mensenleven zijn er de seizoenen in de “leeftijd” van een mens. In de looptijd van dit nummer staan we stil bij Allerzielen, bij uitstek de dag dat we ons bewust zijn van de seizoenen in, en de eindigheid van, het leven van een mens. In het *Liedboek voor de kerken* van onze medechristenen in de PKN trof ik daarover een mooi couplet aan in een lied.

*God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.*

Soms is het horen van andere dan de woorden die we van oudsher gebruiken nodig om eens een ander perspectief op zaken te kunnen innemen. Komt u ook wel eens iets tegen dat u aanspreekt, of schrijft u zelf, denk dan ook eens aan het parochieblad. Het is tenslotte een blad van ons én voor ons. We zijn als redactie altijd blij met kopij van onze medeparochianen. Ons e-mailadres staat op de achterkant van het parochieblad.

Er staat nog meer in dit nummer over Allerzielen. En er is bericht over de voortgang van de bouw van de toiletblokken in onze zusterparochie in Maldeco in Malawi. Er is een groot overzicht m.b.t. collectes. En nog veel meer lezenswaardige dingen. U treft natuurlijk ook onze vaste rubrieken aan, en berichten vanuit onze eigen parochie, de column van André van Belkom, en berichten vanuit het bisdom.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Hannie Hofland

# Van de pastores . . .

## Jaar van het geloof

(11 oktober 2012 – 24 november 2013)

In 2012-2013 herdenkt de Katholieke Kerk dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965).

Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderde samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin.

Bij het geloof denken we al gauw aan de geloofsbelijdenis die we tijdens een viering uitspreken en die velen van ons uit het hoofd kennen. Wanneer we over ons geloof spreken gaat het om meer dan om het belijden van ons geloof. Met ons geloof hangt nog veel meer samen. Het geloof vieren, de liturgie, het kerkelijk jaar, de grote feesten Kerstmis, Pasen en Pinksteren en die direct verband houden met de grote mysteries van ons geloof. Naast het geloof belijden en het vieren is het ook belangrijk hoe we ons geloof beleven in ons bestaan van elke dag. Dan gaat het over werkelijk leven als een christen, gewetensvol omgaan met elkaar, rekening houden met de tien geboden, gewetensvol leven om in Jezus voetspoor te treden. En daar hoort ook bij de zorg aan de naasten. Ook mogen we het bidden niet vergeten. Zowel gezamenlijk maar ook als we thuis zijn.

Geloof is een gave. Geloven betekent: leven vanuit de barmhartige liefde van God. God heeft ons belangeloos lief. Belangeloos mogen ook wij liefhebben.

Het geloof is ook een beslissing: vertrouw eens en voorgoed op God: Hij zal er zijn! Hij is je Vader! Hij heeft je geschapen! Hij heeft je zijn liefde gegeven! Hij heeft je zijn Zoon gegeven! Hij wil je het eeuwig leven geven!

Het jaar van het geloof is ook een uitnodiging aan ons, om ons geloof in woorden en daden uit te drukken.

Het kan nu nog . . .

Pastor J. Okonek SChr

## **Uitnodiging viering Allerheiligen/Allerzielen 2013**

*November:  
de avonden kort,  
de dagen donker.  
We zitten meer  
op elkaars lip  
en we proberen er binnen  
met elkaar  
iets goeds van te maken.  
Tijd voor verhalen  
en gedachten  
ter inspiratie  
Tijd voor grote voorbeelden  
en daden van dag tot dag.*

(Uit. Vóór het luiden van de klok, jaar A)

### **Tijd voor gedenken . . .**

Met Allerheiligen denken we al die heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan en ons nog steeds tot voorbeeld zijn. Met Allerzielen denken wij aan hen die gestorven zijn en heilig zijn geworden in onze eigen hart. Het verlies van een dierbare door de dood laat diepe sporen achter in een mensenleven. Na zo'n verlies is vaak nog dagelijks de pijn en het gemis te voelen. In onze kerk staan wij elk jaar stil bij degenen die van ons zijn heengegaan. Door het hele jaar heen klinken de namen van onze dierbare overledenen in onze vieringen, opdat wij hen niet vergeten.

Met Allerzielen willen wij in kerk al die mensen gedenken, van wie wij sinds november 2012 vanuit onze gemeenschap afscheid hebben genomen. Hun namen worden in de viering genoemd en er wordt een lichtje voor hen ontstoken. Maar ook zullen we alle andere overledenen in stilte gedenken. Tijdens de viering bestaat voor iedereen de mogelijkheid om ook voor hen een kaarsje aan te steken.

Hopelijk is dit een teken dat onze geloofsgemeenschap haar overledenen niet wil vergeten. Een gedachtenis, die tot steun kan zijn.

Vandaar dat wij U allen willen uitnodigen voor de viering van Allerheiligen/Allerzielen op vrijdagavond 1 november om 19.00 uur in onze kerk

Na afloop van de viering is er voor iedereen gelegenheid om nog een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.  
U bent allen van harte uitgenodigd!

## **Mededeling Kerstpakketten**

Kerstmis lijkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover. Vanuit de Parochiële Caritas Instelling willen wij U attenderen op de mogelijkheid om je aan te melden voor een Kerstpakket. Dit is dan met name bedoeld voor mensen die nu al erg opzien tegen de Kerstdagen omdat zij het financieel moeilijk hebben. Als U dit jaar graag een Kerstpakket wilt ontvangen dan kunt U zich via onderstaand telefoonnummer aanmelden. U kunt ook contact opnemen met pastor Gies. Tijdens een gesprek kunnen wij bekijken of U hiervoor in aanmerking zult komen.

Mocht U iemand in uw omgeving kennen die eventueel ook in aanmerking zou kunnen komen dan kunt U dit eveneens doorgeven via het onderstaand telefoonnummer.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie.  
Opgave is mogelijk tot 9 december.

Tel. 06-22533295

De Parochiële Caritas Instelling

## Oecumenisch leerhuis over 'De zeven werken van barmhartigheid'

De afgelopen jaren is een zekere traditie ontstaan om als Het Erfdeel en Stephanusparochie samen een paar leerhuisavonden aan te bieden. Ook dit seizoen willen we dat weer doen. We hebben dit keer gekozen voor het thema 'De zeven werken van de barmhartigheid'. We verdiepen ons met elkaar in de zeven vormen van christelijk naastenliefde:

Hongerigen te eten geven.

Vreemdelingen opnemen.

Zieken bezoeken.

Doden begraven.

Dorstigen laven.

Naakten Kleden.

Gevangenen bezoeken.



De eerste avond is op 24 oktober in Het Erfdeel. Daar wordt na een algemene en kunsthistorische inleiding stil gestaan bij het bezoeken van de zieken en het kleden van de naakten.

De tweede avond is op 31 oktober in de St Stephanuskerk. Op deze avond zullen we ingaan op het begraven van de doden.

De avonden zullen worden geleid door Wiert Sarolea, Femke Groen en Dorenda

Gies. Naast de inleidingen is er ook gelegenheid tot uitwisseling en gesprek.

Beide avonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. Om 19.45 uur staan koffie en thee klaar.

Voor dit leerhuis hoeft je niet aan te melden. Iedereen is van harte welkom!

# **Kroniek . . .**

## **Vormsel . . .**

Op 12 oktober zijn in onze parochie 5 jongeren tijdens een feestelijke viering gevormd door vicaris-generaal P.H.H. Wellen. Wij willen Sophie Boldewijn, Darek Duda, Marthe Wijfjes, Martina Kaurinovic en Else Wijfjes van harte feliciteren.

Wij wensen dat Gods Geest hen tot enthousiaste mensen mag maken die warm lopen voor het goede in al zijn vormen.

## **Doopviering in onze parochies**

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Interparochieel secretariaat ([info@rkparochies.nl](mailto:info@rkparochies.nl)), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

# Van het bestuur . . .

## Collecteopbrengsten:

Datum	1e	2e	Bijzondere 2e collecte
28/3	158,09		
30/3	217,56	217,58	Vastenactie Honduras
31/3	231,26	215,15	Vastenactie Honduras
7/4	65,55	73,96	
14/4	77,98	70,98	
21/4	106,17	95,73	Fonds Priesteropleiding
28/4	87,00	84,24	
2/5	202,94		
5/5	142,50	113,02	
9/5	65,16	51,52	
12/5	75,08	48,35	Ned. Missionarissen
19/5	209,93	312,36	Ned. Missionarissen
26/5	87,87	82,88	
2/6	143,95	146,04	
9/6	96,53	84,40	
16/6	64,42	49,25	
22/6	71,85	59,20	
30/6	76,10	65,42	
4/7 uitvaart	273,23		
7/7	81,70	70,22	
14/7	93,27	77,41	
21/7	73,62	63,99	
28/7	62,63	53,97	
4/8	80,70	77,97	
11/8	74,54	66,32	
18/8	109,14	47,68	
22/8 uitvaart	131,46		
25/8	87,00	64,86	Missie Verkeersmiddelen

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte t.b.v. de liturgische behoeften, tenzij er een speciale collecte voor een goed doel is.

## **Komende collectedoelen:**

20 oktober	Wereldmissiedag (Pauselijke missiewerken)
3 november	Willibrordzondag (Kath. Ver. Voor Oecumene)
10 november	Radboudzondag
17 november	Diocesane Jeugdcollecte

### **Wereldmissiedag**

Dit jaar besteedt Missio aandacht aan de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania.

Gods Woord delen

De kern van het kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen. In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen waar mogelijk. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken. Zie ook de bijdrage over deze collecte van het bisdom in het vorige parochieblad.

### **Willibrordzondag**

Willibrordzondag wordt dit jaar gehouden op 3 november. Op dat moment zal in Busan (Zuid-Korea) de 10e algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken plaatsvinden. De voorbereidingen op deze grote oecumenische bijeenkomst die één maal in de zeven of acht jaar gehouden wordt, zijn in volle gang. Het centrale thema van de bijeenkomst luidt: God van leven - leid ons naar vrede en gerechtigheid. De band met de wereldwijde oecumenische beweging wordt door de Katholieke Vereniging voor Oecumene gekoesterd. Daarom hebben we dit zelfde motto gekozen als uitgangspunt voor de viering van Willibrordzondag.

### **Radboudzondag**

*Sint Radboud*

De collecte van Radboudzondag vindt jaarlijks plaats in november. Omdat de Stichting Thomas More blijft hechten aan de naam Radboud, die een lange traditie kent, is die naam daarom ondanks de naamswijziging behouden. De naam is ontleend aan Sint Radboud (ca. 850-917), bisschop van Utrecht en patroon van de katholieke wetenschapsbeoefening in Nederland.



## *Onderwijs*

Stichting Thomas More richt zich op de vorming van jonge mensen die al snel in hun werk verantwoordelijke posities in onze samenleving bekleden. Ook zijn zij actief in besturen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. Stichting Thomas More vormt hen via:

- Bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten;
- Beurzen voor een extra studiejaar filosofie, ethiek of theologie;
- Masterclasses;
- Modules filosofie voor hbo-opleidingen;
- Beziingsaanbod in samenwerking met kloosters.

## *Katholieke gedachtegoed*

Met deze activiteiten worden jonge mensen gevormd die bijdragen aan de opbouw van een gezonde samenleving vanuit het katholieke gedachtegoed. Kernwoorden zijn: aandacht voor de menselijke waardigheid van elke persoon en solidariteit met de zwakkeren, vanuit een gezond oordeel en inzet van alle ontvangen talenten.

## **Diocesane Jeugdcollecte**

De collecte wordt gehouden t.b.v.de activiteiten, voorlichting, bijeenkomsten, etc. aan de jongeren in ons bisdom.

### **Wij zoeken een redactielid voor het Stephanusvuur**

Eind dit jaar stopt André van Belkom met het werk voor het parochieblad.

Om dit parochieblad goed te kunnen maken is het nodig dat er twee mensen bijkomen.

1. Algemeen redactielid
2. Iemand die verstand heeft van het maken van een lay-out voor een blad.

Ik hoop dat er enkele mensen zijn die dit dankbare werk op zich willen nemen. Ons parochieblad wordt goed gelezen en hoog gewaardeerd.

# Van de werkgroepen . . .

**22 september**

**Parochiedag /10 jaar Stephannootjes**

De week voor de parochiedag was een spannende.

Zou het mooie weer er toch nog aankomen?

Hebben we de stickers met het nieuwe logo op tijd klaar? Kunnen alle workshops doorgaan?

Hebben we genoeg talenten in onze parochie?

Op alle vragen kunnen we volmondig JA antwoorden.

Wat was het een gezellige en geslaagde dag. En wat hebben we genoten van elkaars talenten. Het plezier met en de aandacht voor elkaar is terug te zien op de foto's op onze website.

We willen nogmaals iedereen bedanken die op de een of andere manier geholpen heeft om deze dag succesvol te laten verlopen.

Oh, vond u de pannenkoeken ook zo lekker? Het meel kunt u halen bij Molen De Weert.

Als laatste willen we u onderstaand bericht niet onthouden:

*Dank-u-wel voor de uitnodiging voor de parochiedag van Meppel bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van het kinderkoor 'De Stephannootjes'. Ik herinner mij dat ik vaak ben voorgegaan in vieringen die door dit koor werden opgeluisterd. Ik wens u van harte een heel fijne en gezellige en zinvolle parochiedag toe.*

*Met vriendelijke groet:*

*Pastoor K. Tolboom.*

De werkgroep van 22 september.



# Berichten van de werkgroep Liturgie

## Allerheiligen en Allerzielen

Het feest van Allerheiligen wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorven herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen.

De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle heilige martelaren. Deze dag werd waarschijnlijk in de zevende eeuw in de rooms-katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november.

Dit jaar vieren we Allerheiligen en Allerzielen op één datum: vrijdag 1 november om 19.00 uur. Er is dan een woord- en communieviering onder leiding van pastor Gies met medewerking van het gemengd koor.

## Bloemendienst

In de adventsperiode zal de bloemendienst ons weer trakteren op mooie bloemstukken die verband houden met de verhalen en onderwerpen uit de adventstijd. Centrale plaats zal natuurlijk weer de adventskrans innemen, waaraan week na week een extra kaars wordt ontstoken. We zijn al jaren lang verwend met een mooie omlijsting van de vieringen. We hopen dat u ook dit jaar weer geniet van de bloemrijke traditie en creativiteit.

## Adventsactie

In de adventsperiode zal in de kerk gecollecteerd worden voor de adventsactie. Onze kerk richt zich op het project kleuteronderwijs in Sri Lanka.

In het noordelijke Vanni-gebied van Sri Lanka hebben de burgeroorlog die er tussen 1980 en 2009 woedde én de tsunami uit 2004, onvoorstelbare verwoestingen aangericht. Huizen, wegen en openbare gebouwen zijn bijna overal volledig vernield. Sinds 2011 en 2012 zijn de bewoners van het

gebied voorzichtig aan het terugkeren: eerst moesten de landmijnen worden geruimd. Nu kunnen de inwoners beginnen met de wederopbouw.

De eerste prioriteit van de terugkerende bewoners is natuurlijk huisvesting en voedsel. Nu, na ruim een jaar, is er weer een gemeenschap ontstaan die gezamenlijk zaken kan aanpakken en collectieve voorzieningen kan opbouwen. Een van de belangrijkste aandachtspunten is dan natuurlijk het onderwijs. Kleuteronderwijs wordt in Sri Lanka echter niet door de overheid gefinancierd; daarvoor is gewoon geen geld. De overheid heeft wel richtlijnen en aanbevelingen voor de inrichting van kleuteronderwijs opgesteld en zorgt voor de opleiding van de kleuterjuffen.

Het lijkt misschien alsof kleuters op school voornamelijk spelletjes doen, maar kleuteronderwijs is erg belangrijk voor kinderen: het vergroot hun kans op een geslaagde schoolcarrière namelijk aanzienlijk. Kinderen die kleuteronderwijs volgen, presteren veel beter in het lager onderwijs, ze blijven minder vaak zitten en ze haken minder vaak voortijdig af. Kleuteronderwijs is dus een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen en bij het realiseren van effectief lager onderwijs.

Adventsactie wil € 28.000 bijdragen aan de wederopbouw van twee kleuterscholen in Vanni. De adventscollecten worden warm aanbevolen.

## **Bidprentjes**

Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een klein prentje dat binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. Bidprentjes verwoorden vaak heel kort een bijzondere gebeurtenis of een levensverhaal.

De komende tijd zal de vitrine in de kerk worden gevuld met bidprentjes. Op deze wijze kunnen we op een bijzondere manier de geschiedenis van onze parochiegemeenschap laten zien.

Aan u het verzoek om bidprentjes in te leveren bij de koster, zodat we een palet aan bijzondere geschiedenissen kunnen tonen.

## **Van de begraafplaatscommissie**

Vanuit parochianen die nauw betrokken zijn bij onze RK begraafplaats “Hesselingen” is een idee naar voren gekomen. Zij willen op de begraafplaats aandacht vragen voor kinderen die daar begraven zijn maar geen grafmonument hebben. In het verleden was de regel dat kinderen die overleden maar nog niet gedoopt waren niet in gewijde aarde mochten worden begraven. Deze kinderen werden op onze begraafplaats begraven in een deel ‘ongewijde aarde’ en kregen geen grafmonument. De reden dat deze kinderen (nog) niet gedoopt waren is vaak dat zij heel kort na de geboorte zijn overleden en er nog geen doop had kunnen plaatsvinden. Maar ook zijn er in het verleden in oorlogstijd of perioden van ernstige ziekte uitbraken kinderen op deze manier begraven.

Het idee is nu om middels een monument op de begraafplaats aandacht te schenken aan deze kinderen. Mensen die op enige manier betrokken zijn bij deze kinderen willen wij de kans geven om mee te denken en invulling te geven aan dit idee.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Andre Klaassen, telefoon 0522-244082

Mocht u zich betrokken voelen en inbreng willen geven dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij Jan Faber, per email [begraafplaats@rkkerkmeppel.nl](mailto:begraafplaats@rkkerkmeppel.nl) of telefonisch 0522-241791

## **Kinderwoorddienst**

Na een onderbreking gaan de kinderwoorddiensten verder waar ze gebleven zijn.

Namelijk 10 november a.s zal er tijdens de viering weer een kinderwoorddienst zijn.

Elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van die vieringen waarin het kinderkoor zingt, is er weer een kinderwoorddienst.

Deze diensten worden begeleidt door Hanneke Hultink en Diana Jakobs. Zelf moeders van (jonge) kinderen en zeer enthousiast om deze leuke taak op zich te nemen.

Graag zien zij weer veel kinderen 10 november!

## Bericht van de projectgroep 50+

De gespreksgroepen voor “vijftig – plussers” zijn inmiddels gestart op 7 en 8 oktober.

We komen dit seizoen 6 keer bij elkaar om over verschillende onderwerpen te praten.

We doen dit in het parochiezaaltje beneden.

Mocht u nog interesse hebben om hier ook aan mee te doen, neem dan gerust contact op met onderstaand telefoonnummer :

0522-253909 (Annemarie Pragt) of met uw eigen contactpersoon.

De data van de volgende bijeenkomsten zijn:

- ❖ 18 en 19 november
- ❖ 6 en 7 januari
- ❖ 10 en 11 februari
- ❖ 10 en 11 maart
- ❖ 14 en 15 april (afsluiting)

Namens de contactpersonen,  
de “projectgroep 50 plus”.

### Schoolfamilieviering

Op vrijdag 4 oktober hadden we een heel leuke schoolfamilieviering, waarin de kleuters het verhaal van Noach hebben uitgebeeld door hun dierenknuffels in de boot te leggen.

Ook de andere kinderen hebben zaken aangedragen, waarvan zij vonden dat ze gered moesten worden: gezelligheid in de groep, regels, de juffen, hun schoolpullen, zodat ze verder konden leren, etc.

Deze vieringen mogen ook door belangstellende ouders en parochianen bezocht worden.

Daarom attenderen wij u hierbij op onze volgende viering op donderdag 28 november. De viering begint altijd om 09.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. U bent van harte welkom!!

# Beschouwing. . .

## Mariënburg

Mariënburg, de vereniging van kritische katholieken, houdt op zaterdag 26 oktober 2013 haar jaarlijkse congres in Amersfoort.

Het thema van dit congres is: Gloed onder de as.

Veel lokale geloofsgemeenschappen zijn zichzelf niet meer vanwege de opgelegde fusies en zoeken naar een nieuwe koers. Ondanks pijn, verdriet en boosheid heeft dit ertoe geleid dat verschillende gemeenschappen het heft in eigen hand hebben genomen. Zij zoeken ruimte om hun eigenheid te bewaren, hetgeen leidde tot zelfstandigheid of tot samenwerking met andere christelijke gemeenschappen. Ook de al zelfstandige geloofsgemeenschappen zoeken naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen; dikwijls met eigen voorgangers en veelal ook in oecumenisch verband. Het betekent nieuw elan, dat grote aandacht verdient.

Mariënburg wil proberen naar de toekomst te kijken: hoe kunnen we voeding geven aan dat nieuwe elan en een perspectief bieden?

Wat zijn de ervaringen met het proces van verzelfstandiging, gezien vanuit de bestuurders? Hoe ervaren de voorgangers de bijeenkomsten? Wat is noodzakelijk om verder te gaan, wat minder? Maar het allerbelangrijkste is de vraag waar inspiratie te vinden is om dit alles te blijven realiseren.

Achter in onze kerk lag een folder van deze bijeenkomst. Vóór op deze folder stond nog een citaat van onze bisschop: “Persoonlijk heb ik veel verwachting van een uitgebreid netwerk van small Christian communities, kleine kerkelijke gemeenschappen waarbinnen gelovigen elkaar kunnen voeden en bemoedigen. Binnen onze parochies en gemeenten van morgen zie ik voor deze groepen een belangrijke rol weggelegd, juist ook als het gaat om de voortgang van het Evangelie.

Mariënburg is voortgekomen uit een groep vooraanstaande katholieken die verontrust waren over 4 belangrijke punten.

- de teloorgang van het recht op initiatief van plaatselijke kerken
- de verdediging van kerkelijk beleid met beroep op het geloof
- het gebrek aan oecumenisch elan
- het gebrek aan werfkracht in de katholieke kerk

Deze groep kreeg veel weerklank, hetgeen leidde tot oprichting van de Mariënburchvereniging in 1983. Bij de oprichting had deze vereniging al 6000 leden. De naam werd ontleend aan het klooster Mariënburch in den Bosch, waar de eerste bijeenkomsten plaatsvonden.

Vandaag de dag heet de vereniging: Mariënburch, vereniging van kritische katholieken. Mariënburch richt zich op het bevorderen van debat onder allen die geïnspireerd worden door de christelijke tradities

André van Belkom

---

## **Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoek naar Rome**

De Nederlandse bisschoppen zijn van 2 tot en met 7 december in Rome voor hun Ad Limina bezoek. Ze gaan onder meer gezamenlijk en ieder afzonderlijk op audiëntie bij paus Franciscus. Tevens bezoeken zij de Congregaties en de Pauselijke Raden.

Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum, dit betekent letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. Het is een eeuwenoud gebruik dat pas gewijde bisschoppen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. Gebruikelijk is het om dit een keer in de vijf jaar te doen.

Er is echter wat betreft de Ad Limina Bezoeken van de Bisschoppenconferenties over de hele wereld een grote achterstand ontstaan als gevolg van de gezondheidsproblemen waarmee Paus Johannes Paulus II worstelde in zijn laatste levensjaren, het conclaaf van 2005 en de tijd die paus Benedictus XVI nodig had om zich in te werken. Bovendien heeft de laatste vanwege zijn leeftijd de Ad Limina Bezoeken getemporiseerd. Door het laatste conclaaf in maart dit jaar en de tijd die ook de nieuwe paus Franciscus nodig had om zich in te werken, is opnieuw vertraging ontstaan.

Om deze reden zijn er inmiddels bijna tien jaar verstreken sinds het jongste Ad Limina Bezoek vanuit Nederland, dat plaatsvond in maart 2004.



# Uit het samenwerkingsverband . . .

## Willibrord patroonheilige van parochie Beilen

*De heilige Willibrord (658-739) vertrok vanuit Ierland naar de Lage Landen om daar het Evangelie te verkondigen. Hij stichtte er vele kerken, kloosters en vestingen. Op 7 november viert de Nederlandse rijkkerkprovincie zijn gedachtenis als hoogfeest.*

### Angelsaks

Willibrord is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam betekent 'onder de bescherming van de hoogste god'. Hij werd geboren in Northumbrien in Engeland in het jaar 658. Als zevenjarige werd hij door zijn ouders naar het benedictijnenklooster van Ripon gebracht. Daar genoot hij onderwijs van de heilige Wilfried.



### Ierland

Willibrord vertrok op twintigjarige leeftijd vertrok naar Ierland in het klooster van Rathmelsigi. De heiligen Wigbert en Egbert waren er zijn docenten. Na zijn priesterwijding trok Willibrord samen met elf gezellen in 690 de Noordzee over om de Friezen te kerstenen.

### Pepijn II

In de herfst van 690 arriveerden de missionarissen bij Katwijk aan Zee. Van daaruit volgde hij de Rijn naar Wijk bij Duurstede en vond daar Pepijn II, hofmeier van de Frankische koning Clovis II. De christelijke Pepijn had eerder de oorlog gewonnen van de heidense Friezenkoning Radboud.

Onder bescherming van Pepijn was Willibrord in staat om het evangelie aan de heidenen te verkondigen.

### **Paus Sergius I**

Willibrord wilde niet op eigen gezag missioneren maar op dat van de paus. Daarom reisde hij naar Rome, waar Sergius I hem zijn zegen en steun verleende. De paus wijdde Willibrord in 695 te Rome tot aartsbisschop van de Friezen en gaf hem de naam Clemens. Zijn bisschopszetel vestigde Willibrord in Utrecht. Daar bouwde hij een kerk die hij toewijdde aan de Heilige Verlosser.

### **Echternach**

Willibrord profiteerde bij zijn verkondiging van de steun van de Frankische adel. Van edelvrouwe Irmana van Ohren, de vrouw van paltsgraaf Dagobert II, kreeg Willibrord de Villa Echternach in Luxemburg. Van deze villa maakte Willibrord een abdij. Echternach werd het kloppende hart van de missie onder de Friezen.

### **Radboud**

Na de dood van de Frankische koning Pepijn II in 714 was het voor Willibrord niet meer mogelijk om in de noordelijke streken zijn verkondiging voort te zetten. Radboud, de heidense Fries, heroverde al plunderend een groot gebied op de Franken. Nadat koning Karel Martel in 715 Radboud verslagen had, vertrok Willibrord samen met de heilige Bonifatius naar het Noorden. Hij zou zelfs in Denemarken geweest zijn. Apostel der Friezen

Sint Willibrord heeft als titel 'Apostel der Friezen'. Hij stichtte vele kerken, kloosters en vestingen. Hij legde een stevig fundament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duitsland. Op 7 november 739 stierf Willibrord in de abdij van Echternach. Daar ligt hij ook begraven. Paus Pius XII riep hem in 1939 uit tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. De liturgische gedachtenis op 7 november wordt in Nederland als hoogfeest gevierd. De zondag rond 7 november heet Willibrordzondag.

# St Stephanusparochie . . .

## Een bordje voor de St Stephanusparochie in Maldeco

*Na een tijdje radiostilte wordt het hoog tijd voor een update rondom de gebeurtenissen in Maldeco, Malawi. Na veel vijven en zessen is het ons gelukt om het ingezamelde geld van de adventsactie in Malawi te krijgen zonder dat corrupte bankmedewerkers er met het gros vandoor konden gaan. De parochianen in Maldeco stonden ondertussen te trappelen om eindelijk met de bouw te beginnen...*



Direct na ontvangst van het geld van de adventsactie zijn de werkzaamheden van start gegaan.



Het gat voor de septic tank is gegraven in augustus.

Eind augustus is het gelukt om het geld over te maken naar de rekening van onze Malawiaanse zusterparochie Koche Paris. Vier dagen nadien ontving ik bericht dat het in goede orde ontvangen was. Een week later heb ik de eerste foto's mogen ontvangen van Victoria Kingstone, de penningmeester. Zij superviseert de bouwwerkzaamheden en heeft flink de wind eronder. De meeste zaken kosten in Afrika nu eenmaal meer tijd dan in Nederland, maar in Maldeco weten ze van wanten en binnen de kortste keren was het gat voor de septic tank onder de toiletten gegraven. De septic tank is nodig, omdat er in Maldeco geen riolering is aangelegd. Dat betekent dat er voor de uitwerpselen die in het toilet eindigen een andere oplossing bedacht moet worden. In de septische put wordt sanitair afvalwater gezuiverd door bezinking. De bezinkbare delen van de vloeistof worden daarbij gescheiden van het vloeibare deel door de zwaartekracht.

Dit bezonken materiaal is een voedingsbodem voor bacteriën. Deze maken een deel van het bezonken materiaal vloeibaar en verwijderen het daarna.

Het inerte en niet verwijderde bezonken materiaal moet na verloop van tijd geruimd worden door een ruimingsfirma. In Malawi is dit een gangbare manier van het bouwen van toiletten, omdat er op de meeste plekken – net als in Maldeco – geen riolering is.

De septic tank en het onderhoud ervan zijn dus van belang voor het blijven functioneren van de toiletten. Het gat waar de septic tank zich in gaat bevinden moet dus van goede kwaliteit zijn. De volgende stap was dan ook het verstevigen van de put met metselwerk. Alle manuren die nodig zijn om de toiletten te realiseren worden overigens door parochianen gemaakt. Dat scheelt op de totale rekening een slok op een borrel.





Het gat voor de septic tank wordt in september door Redson Nkhalamba, een van de parochianen versterkt met metselwerk, om te zorgen dat de put goed onderhouden kan worden en niet in kan storten.

Ook de stenen worden door de parochianen zelf gemaakt, waarbij de rode aarde het belangrijkste bestanddeel vormt. De stenen worden in een houten mal gevormd en aan de zon gedroogd. Daarna worden ze nauwkeurig opgestapeld in de vorm van een grote oven, waarbij er onderin de stapel stenen gaten gelaten worden om vuurtjes in te stoken. Zo worden de stenen gebakken.

In het laatste berichtje dat ik van Victoria heb ontvangen vraagt ze mij om nog eens precies op te schrijven hoe onze parochie in Meppel heet. Ze is van plan om een bordje te laten maken door een houtsnijder, zodat het duidelijk is dat de parochianen in Meppel de toiletten mede mogelijk hebben gemaakt. Verder zijn de voorbereidingen voor de officiële opening van het gebouw in volle gang. Toiletten bij de kerk: dat is een reden voor dankbaarheid en feest!

Annet Hofland

## Heey kinderen en ouders,

de Kinderviering heeft een tijdje stilgelegen door het vertrek van Anouk en Els maar daar komt nu snel verandering in.

Hanneke Hultink en Diana Jakobs zullen samen met Irina de Kinderviering gaan verzorgen.

De eerstvolgende Kindervieringen zullen op **10 november en 1 december** zijn.

Als er mensen zijn die het ook leuk lijkt om de Kinderviering te verzorgen, zijn die natuurlijk van harte welkom.

Heel veel dank, Els Dillerop en Anouk Helmich voor het verzorgen van de Kinderviering. De kinderen vonden het altijd erg gezellig bij jullie!  
De Kinderviering vormt mede de basis van waaruit kinderen met hun geloof bezig zijn en blijven en daar hebben jullie je steentje aan bijgedragen.



---

## Het Gemengd koor van de St. Stephanusparochie

Het Gemengd koor ondersteunt eens in de 3 à 4 weken in de viering. Op dinsdagavond repeteert het koor van 19.45 tot 22.00 uur. Het koor is erg gezellig en zet zich onder leiding van Jos Bouman en met begeleiding van Jan Uiterwijk in om in de viering te ondersteunen.

Het koor heeft grote behoefte aan tenoren en sopranen om evenwicht in de stemmen te krijgen.

Dus . . . dinsdagavond, kwart voor acht !

"Het optreden van het Christelijk Mannenkoor vond ik geweldig.  
Een groot compliment"  
Thecla Verhagen

# **Bisdom Groningen-Leeuwarden . . .**

## **Diocesane Retraite**

Dit najaar wordt er vanuit ons bisdom een retraite georganiseerd voor hen die geïnteresseerd zijn in de franciscaanse spiritualiteit.

### **Franciscaanse spiritualiteit**

Voor mensen die ‘in hun eigen omgeving’, gehuwd of ongehuwd, het ideaal van Franciscus en Clara willen navolgen, kennen we de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).

Het gaat om een beweging van mannen en vrouwen, die geboeid zijn geraakt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, die dicht bij God, andere mensen en de schepping staat.

De retraite staat ook open voor mensen die geen lid zijn van de OFS, maar wel geïnteresseerd zijn in franciscaanse spiritualiteit. Het thema is dit keer: Betrokkenheid.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 13 december - zondag 15 december 2013

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: Aankomst: 20.00 uur - vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 15 november 2013 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 050 – 4065888.

E-mail: [l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl](mailto:l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl)

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

### **Bijdrage parochieblad**

In dit nummer van het parochieblad treft u wederom een verzoek voor uw vrijwillige bijdrage aan de kosten van het parochieblad.

Namens het bestuur bij voorbaat bedankt voor uw bijdrage.

André Klaassen, penningmeester



## **Even voorstellen: Kleinkoor Vivace**

Kleinkoor Vivace Meppel. Wij zijn, zoals de naam al zegt, een klein koor. We zijn een stel enthousiaste zangers onder leiding van een nog enthousiastere dirigent. Ons koor is opgericht in het voorjaar van 2012. De naam “Vivace” is een term uit de muziek en betekent “levendig”. Deze naam geeft ook iets aan van de sfeer en de spirit in ons koor. Op kerstavond van het vorige jaar hebben we ons eerste concert gegeven. Dat was een groot succes. Allemaal houden we van dezelfde muziekstijl. Veel à capella, dubbelkorige stukken, soms ook met begeleiding, uit verschillende stijlperiodes.

Om een indruk te krijgen: op dit moment studeren wij voor ons eerstvolgende concert in februari: psalm 121 van Daan Manneke, psalm 23 van Franz Schubert, psalm 43 en psalm 100 van Mendelssohn. Allemaal prachtige koormuziek, de moeite van het uitvoeren waard!

Maar . . .we komen een aantal mannen tekort. We zijn daarom op zoek naar tenoren en bassen. Daarom op deze plaats een oproep: heeft u zin om met ons mee te zingen? Kom gerust een of meerdere keren met ons meerepeteren. Zo kunt u meteen de sfeer in ons koor proeven. Wij repeteren eens in de veertien dagen in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel. Op 29 oktober en 12 november bent u van harte welkom vanaf kwart voor acht. Onze dirigente is Tineke Wonderman. Zij leidt onze repetitieavonden op ontspannen wijze en tegelijkertijd leren wij enorm veel en heerst er een ontspannen sfeer.

Als u meer informatie wilt kunt u een kijkje nemen op onze website [www.vivacemeppel.nl](http://www.vivacemeppel.nl).

Wij heten u graag van harte welkom op 17 september a.s.!

Vriendelijke groet,

Marianne van Leeuwen, secretaris, Tel.: 06 - 27328832

## **Belangrijk**

### ***Bereikbaarheid Pastor Gies***

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: [pastorgies@rkkerkmeppel.nl](mailto:pastorgies@rkkerkmeppel.nl)

### ***Vrije dag pastor Gies***

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.

Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

*Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw*  
John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, 0522-253909

### *Beheerders kerkgebouw*

Herman Knape, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, 0522-259726

Piet Lakerveld, Heerengracht 7c, 7941 JH Meppel, 0522-261490

### *Beheerder van de begraafplaats "Hesselingen"*

Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel, 0522-241791

## **Het volgende St. Stephanusvuur komt uit op 4 december.**

Voor het nummer "Kerst" van het St. Stephanusvuur jaargang 58-7 moeten de bijdragen vóór 26 november bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 4 december 2013 tot 22 januari 2014.